

Kloosterkerk, 11 aug 2024 Gebeden

Gebed om ontferming voor de wereld

Op de drempel van deze dag,
zoeken wij uw aangezicht,
het licht van de morgen, licht van den beginne,
dat zuivert en verwarmt en ons in staat stelt om te leven.
Doe uw zon over ons opgaan,
die aan het licht brengt wat veranderen moet
en koestert wat behouden moet blijven.

Ook vandaag zullen wij u hardnekkig blijven zoeken,
Als het al niet voor onszelf was, dan wel voor onze wereld,
Die wereld die zo prachtig en tegelijk zo verschrikkelijk is,
Zo vol kleuren als een pauw en tevens zo grijs als een rots,
Onze wereld die een en al leven is, maar ook vol dood en vernietiging.

Zo bidden wij U:

Wij roepen tot u namens al wat leeft, mens en dier, land en volk, aarde en water: ontferm u Heer,
er is teveel lijden, teveel lelijkheid, teveel afbraak,
teveel mensen zijn er op de vlucht, teveel haten elkaar, er is teveel oorlog;
sommigen zijn angstig en wanhopig, anderen zijn lui en dom,
weer anderen ongevoelig en wreed;
er is geen mededogen met de kinderen in Gaza of Sudan.
Onze ogen zijn te moe van wat we zien,
onze oren te dof van wat we horen.

Zo bidden wij U:

Ja, uw wereld is een moeilijke plek,
niet voor iedereen, niet altijd, er is ook veel schoonheid en veel geluk,
er zijn veel prachtige mensen, -en we danken U ervoor-
maar de kreten van de pijn klinken overal doorheen,
wij kunnen onze oren er niet voor sluiten
en wij roepen met hen mee: Ontferm u Heer over de aarde,
ontferm u over allen, ontferm u over ons.

Zo bidden wij U:

God schenke ons vergeving, bevrijding, vertrouwen en hernieuwde toewijding,
door Jezus Christus, onze Heer.

Bij de opening van de bijbel

Wij zijn in ons leven onderweg en bidden U: maak uw Woord vandaag als een oase in de woestijn, waar wij een bron vinden om te drinken en ons te verfrissen. Een plek van schaduw om uit te rusten en nieuwe krachten op te doen. Een plaats onder de palmbomen waar we samen een gesprek voeren om daarna met nieuwe moed onze weg te vervolgen.

Dankzegging en voorbeden

O God, die Geest bent en ons als Geest begroet,
Wij spreken tot U en weten ons verwant aan U,
Wij horen bij U, maar hébben U niet.
Wij verlangen naar U, maar zijn ook gespannen in uw aanwezigheid.
U bent een geheim voor ons, en U blijft dat gelukkig ook.
Uw wijsheid is veelkleurig en net zo veelkleurig is uw wereld.
De aarde is zoveel groter dan wij zijn
En het heelal zoveel groter dan de aarde
En U omvat en doordringt het al.
Wij bidden U, geef ons een groot hart, een wijs hart,
Een hart dat sterk en ruim is.
Wij bidden U dat wij ons niet laten regeren door onze angsten
En dat wij koud en gesloten worden,
Of dat we cynisch en onverschillig worden uit verdriet en onvermogen.
Til onze kleinheid op en maak ons meer dan we zijn,
Want U overstijgt onze barrières, of ze nu van religieuze, nationale, sociaal-
politieke, of van gender- en seksuele aard zijn.
Daarom bidden wij U: waai met uw wind onze harten fris en schoon
En woon in ons, als een vriend en een vriendin, als een geliefde.
Dan zullen wij elkaar accepteren, even vanzelfsprekend als kinderen die
samen zwemmen en spelen.

Wij bidden U voor de zieken, voor wie het eigen lichaam tot een last
Of voor wie de eigen geest tot een pijnbank is geworden;
Voor hen die hun eigen dood zien naderen en de grens van hun leven bereikt
hebben. Wees met hen als een zachte bries en draag hen op de vleugelen
van de wind.

In uw licht leven wij, in uw lucht ademen wij.
Wij danken U, wij eren U, wij genieten U.

Stil gebed

O.V.

Zegen

De Eeuwige zegene U en behoede U

De Eeuwige doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig

De Eeuwige verheffe haar aangezicht over u en geven u vrede.